

Voor wie steek jij een kaarsje op?

Herdenken in de OSG Kortenhoef

Binnen de gemeenschap van de OSG Kortenhoef wordt de zondag na een uitvaart een steen met de naam van de overledene op de avondmaaltafel gelegd. Die worden daar iedere zondag neer gelegd. Op de zondag waarop de overledenen worden herdacht, worden hun namen genoemd en kunnen de nabestaanden een lichtje aansteken. Zij krijgen de steen tijdens die dienst uitgereikt.

Allerzielen

In de *Rooms-katholieke* kerk gebeurt dat op een vaste dag in het jaar, 2 november. De dag is gekoppeld aan Allerheiligen, het feest dat op de dag daarvoor valt. Op die dag worden de heiligen en martelaren herdacht. Op Allerzielen worden de overledenen herdacht. Dan wordt in de kerk een requiemmis opgedragen waarin uiteraard de namen van de overledenen klinken en voorbede voor hen wordt gedaan. Nabestaanden leggen bloemen op het graf. Vaak is er eerder in het jaar tijdens de uitvaart een kruisje met de naam van de overledenen in de kerk opgehangen (vaak in de Mariakapel). Gedurende het jaar kunnen de nabestaanden daar stil zijn, bidden, een lichtje aan steken voor hun geliefde. Dit kruisje krijgen de nabestaanden met Allerzielen mee naar huis.

Al sinds mensenheugenis geven kerken op een speciale dag in het jaar aandacht aan de mensen die overleden zijn.

In de huidige samenleving komt er weer meer aandacht voor het verdriet van mensen die een geliefde hebben verloren. Op steeds meer plekken is er op rond 2 november gelegenheid om die geliefde gezamenlijk te herdenken, vaak wordt er dan lichtjes aangestoken.

Eeuwigheidszondag

In de *protestantse kerken* worden de overledenen herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is de zondag voordat de Adventstijd begint, eind november begin december. Die zondag wordt Eeuwigheidszondag genoemd, om te benadrukken dat het kwetsbare menselijke leven blijft verbonden met de Eeuwige, ook als iemand komt te overlijden. De namen van de overledenen worden genoemd en zij worden genoemd in de gebeden. In veel kerken wordt voor hen een lichtje aangestoken. In een aantal protestantse kerken is het gebruik om een steen met de naam van de overledenen na het overlijden op een speciale gedachtenisplek in de kerk neer te leggen. Deze steen krijgen de nabestaanden op Eeuwigheidszondag mee naar huis.