

## **Sla je vleugels uit in de polder**

Door: Herman Stuijver **NEDERHORST DEN BERG**

**Ook al ben je een ongelovige, de openlucht Hemelvaartsviering in de Horstermeerpolder heeft iets magisch, iets ongrijpbaars. Evenals de Hemelvaart van Jezus die niet letterlijk met 'de voeten in de lucht' verdween, maar afscheid nam om z'n leerlingen verder te laten gaan in zijn voetspoor, vertelde Annemieke Parmentier, voorganger bij de Protestantse gemeente De Graankorrel uit 's-Graveland.**

Zittend op strobalen genoten velen van de sfeer in het weiland, in het land van Lam, aan de Dwarsweg. Onder een strakblauwe hemel te midden van mekkerende geiten, blatende schapen en een enkele weidevogel. Terwijl een weelderige wind over het groene gras scheerde, bliezen de muzikanten van de Muziekgezelschap Excelsior o.l.v. Pierre Konings zo goed mogelijk op hun instrumenten. Een klein beetje hemel op aarde, hoewel dat uiteraard ook een individuele emotie is.

Deze oecumenische viering is een korte traditie van ongeveer 10 jaar, opgezet door de r.k. parochies van Kortenhoef, Ankeveen en 's-Graveland, de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef, De Graankorrel en de PKN- gemeente uit Nederhorst den Berg. Dominee Evert-Jan van Katwijk had al een lange nacht achter de rug met een groep tieners, hij oogde nog tamelijk fit, evenals zijn katholieke kompaan diaken Wim Balk.

Het thema was 'Sla je vleugels uit'. De fabel van de rups die de metamorfose ondergaat naar een vlinder die los komt van de grond sluit daar naadloos op aan. "Een mens is elke dag in verandering" zei een van de voorgangers, omhuld met een witte stola. De vlinder deed een meisje denken aan Lynn, een meisje uit groep 7 van de Warinschool die in 2021 overleed. Lynn was namelijk een liefhebber van vlinders.

Annemieke Parmentier van de Graankorrel had een prachtige overweging waarin ze uitlegde dat de 'psyche' uit het gedicht van Ida Gerhardt zowel vlinder als ziel betekent. Daarmee maakte ze een link naar het denken over sterfelijkheid, naar het uitslaan van je vleugels. Voor en na de viering waren er broodjes, koffie en thee, plus tijd voor een goed gesprek. Hopelijk zullen eens de hervormden van de NH- kerk aan het Noordereind en die van de Kortenhoefsedijk aansluiten. Want met z'n allen Hemelvaart buiten vieren blijft toch het allermooiste.

\* om technische reden staat de originele foto in de krant hier niet bij.