

OECUMENISCHE VESPERVIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Volgens een goede traditie worden op de woensdagavonden in de veertigdagentijd oecumenische vespervieringen gehouden als voorbereiding op het Paasfeest.

Deze vieringen worden voorbereid door:

De Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef, de protestantse gemeente De Graankorrel uit 's-Graveland, de protestantse gemeente in Nederhorst den Berg (Willibrordkerk), de O.L.V. Hemelvaart uit Nederhorst den Berg en de H. Antonius van Padua uit Kortenhoef.

De korte samenkomsten bevatten een moment van rust, stilte en meditatie in toegankelijke en eigentijdse teksten, liederen en gebeden.

Thema van de vieringen is *'De gaven van de geest'*.

We lezen uit de brieven aan de Korintiërs.

De deelthema's zijn als volgt:

Woensdagavond 1 maart: Luisteren

Woensdagavond 8 maart: Leren en raad geven

Woensdagavond 15 maart: Troosten

Woensdagavond 22 maart: Geduldig zijn

Woensdagavond 29 maart: Vergeven

De vespers worden *gelijktijdig* gehouden in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg en de Heilige Antonius van Padua in Kortenhoef en beginnen om 19.30 uur.

Deze vieringen worden voorafgegaan door de Aswoensdagvieringen op 22 februari. In Kortenhoef wordt deze gehouden om 9.30 uur, in de Willibrordkerk om 19.30 uur. Wees welkom!

