

## Inspiratietekst 'Hoop' (door Vaclav Havel)

Diep in onszelf dragen wij hoop.  
Als dat niet het geval is,  
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel  
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet  
voorspellen of vooruitzien.  
Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart,  
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis  
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,  
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop  
is ergens voor werken  
omdat het goed is,  
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;  
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.  
Het is de zekerheid  
dat iets zinvol is  
onafhankelijk van de afloop,  
onafhankelijk van het resultaat.