

Om technische redenen staat de foto er helaas niet bij.

Het Kerkje aan de Dijk is nu ook een lied

Door Ben Groenendijk

KORTENHOEF

‘Op zondag denk ik altijd aan dat kleine kerkje aan de dijk.’

Het is de eerste regel van een mooi en ontroerend lied over het kerkje aan de Kortenhoefsedijk. De Hilversumse zangeres Marlous Lazal schreef tekst en muziek van het lied enkele jaren geleden en nam het kortgeleden op met het strijkkwartet onder leiding van Emma Breedveld. Intussen heeft het lied nationale bekendheid verworven via het Radio 5-programma De Sandwich, gepresenteerd door Jacques Klöters.

Nooit alleen

Waar komt het vandaan? Marlous: “We woonden in Hilversum. Mijn moeder was verbonden aan de Oecumenische Streekgemeente en voelde zich erg thuis in het kerkje aan de dijk. Zelf heb ik een ander pad gekozen, maar ook ik voel me nog steeds thuis in dit kerkje. Omdat het een dierbare plek was van mijn moeder, maar ook omdat we daar afscheid van haar hebben genomen. “Het lied zegt daarover: ‘Jouw kist die bij het altaar stond van ’t kleine kerkje aan de dijk. Met zomerbloemen, geel en rood, het was geen jaargetij voor dood. Ze speelden engelenmuziek, een kind keek vol verwondering. Ze stonden samen om je heen en droegen je de kerkdeur uit. Jij was hier nooit alleen.’

Nooit weggegaan

“Ik heb het lied een keer live in de kerk gezongen, bij de verjaardag van Corrie van Egmond, de predikant die kort daarna vertrok naar het oosten van het land. Het lied was toen vrij nieuw en nog niet opgenomen. Ik heb een tijdlang Argentijnse tango gezongen en met dat repertoire twee CD’s gemaakt. Sinds vijf jaar maak ik Nederlandstalige liedjes. Ik ben daarbij geholpen door Rob Chrispijn. Hij schreef en schrijft veel voor Herman van Veen en vele andere artiesten.” Marlous fietst vanuit Hilversum nog regelmatig over de Kortenhoefsedijk. Wat ze dan denkt? Het lied geeft antwoord. ‘Zou God hier nog wonen, is dit nog zijn huis? Van angst of uit liefde, hoor ik hier nog thuis? Of zijn het de mensen? Ze raken me aan. Ik ben in mijn ogen hier nooit weggegaan.’

Het lied is te vinden op youtube. Website: www.marlouslazal.nl.