

In het Weekblad Wijdmeren van woensdag 1 juni 2022 staat het volgende artikel over de Hemelvaartviering. Om technische reden is er een andere foto dan in de krant.

Hangt er vrede in de lucht?

Hemelvaart in de polder.

Door: Herman Stuijver.

NEDERHORST DEN BERG

Wij die met eigen ogen/
de aarde zien verscheurd/
maar blind en onmeedo-
gend/ ontkennen wat ge-
beurt:/ dat oorlog is ge-
boren en vrede/ niet mag
zijn, / dat mensen mensen
doden/ dat wij die mensen
zijn' schreef Huub Ooster-
huis in een 'Een lied tegen
de 3e WO'. Een hartver-
scheurende opening van de
Oecumenische Viering in de
polder. Het thema van de
gezamenlijke kerken luidde
'Hangt er vrede in de lucht?'



In ieder geval was de sfeer van vrijheid en vrede, zittend op stobalen onder een strakblauwe hemel te midden van de mekkerende geiten, loeiende koeien, klepperende ooievaars en kwetterende vogels, midden in de Horstermeerpolder, voelbaar aanwezig. Het was op Hemelvaartsdag een klein beetje hemel op aarde, hoewel dat uiteraard ook een individuele emotie is.

De stobalen waren goed bezet toen de pastores Evert Jan van Katwijk, Wim Balk en Susanne van der Sluijs (nieuwe pastor Oecumenische Streekgemeente) de viering openden. Ze werden ondersteund met gebeden en gedichten, voorgedragen door diverse diakens van protestantse en katholieke huize. Het Muziekgezelschap Excelsior uit Hilversum o.l.v. Pierre Konings ondersteunde de spirituele ambiance met passende melodieën en gezangen. Diaken Balk van de KANparochies zei in z'n overdenking dat de duivel bestaat, verwijzend naar de oorlog in Oekraïne en de recente moord op 19 schoolkinderen in de VS. Maar we moeten ons vasthouden aan de hoop, aan God die een uitweg biedt.

Hopelijk biedt de jongste generatie ook uitzicht op betere tijden. Kinderen tussen 3 en 14 jaar waren in groten getale aanwezig. Zij lieten vliegers op die hoog aan de hemel wellicht boodschappen van vrede zullen doorgeven. Hoop is er altijd: uit het lied 'De Heer is opgetogen' zing je mee 'Wij staan met onze ogen/ voor een beslagen ruit/ Daarop heeft Hij geschreven/ Ik laat je niet alleen'.

Met die gedachte fiets je fluitend naar huis op een zalige Hemelvaartochtend.